

Voor kinderen is het echt gaaf in het Verboden Landschap!*

In de herfstvakantie zijn er allemaal toffe dingen te doen in het Verboden Landschap op Buitenplaats Koningsweg. Je kunt er hutten bouwen als een echte nomade. Dat doe je met allerlei materialen, en als ie klaar is pak je je hut op en zet hem ergens anders neer. Naast die van je vriendje bijvoorbeeld. Gezellig! Als je stil bent kun je de dieren in het bos misschien wel horen scharrelen. En heb je wel eens zelf een bos aangelegd? Dat gaat zo: een heleboel kinderen planten een eikel in een potje (Eerst wel de mooiste gaan zoeken natuurlijk). Al die potjes samen vormen een kwekerij die, als je er maar genoeg aandacht en water aan geeft, een heleboel eikenbomen worden. Als ze groot zijn worden ze geplaat. Staat jouw eik straks in het nieuwe bos?



**Het Verboden Landschap is een groot terrein aan de Koningsweg waar lang niemand mocht komen, behalve soldaten. Nu mogen er soms mensen naar binnen, maar je mag lang niet overal naar binnen. Spannend!*

Anya Janssen
But whatever it was, it came out of the trees 8 2010
80x100 cm olieverf op linnen
courtesy Torch Amsterdam

Je kunt ook komen knutselen en timmeren op de Buitenplaats. Op de twee zaterdag en de woensdag in de vakantie zijn er coole films zoals 'De vos en het meisje'. Voor wat oudere kinderen is er een kunstenaar die je leert hoe je op je eigen manier het bos kunt ervaren. Heel bijzonder! Ook kan je je eigen fantasiebos komen tekenen.

Aan het eind van de dag is het tijd om kastanjes te poffen en marshmallows te smelten boven een vuurtje. Dat hoort er natuurlijk ook bij als je zoveel avonturen beleeft in het bos. Kortom, er is voor iedereen wel iets leuks te doen op deze mooie plek. Lekker buiten in de natuur, wie wil dat nou niet?

Een bezoek aan het festival kost € 5 en geeft van 11 t/m 20 oktober vrije toegang tot tentoonstellingen, lezingen en films.

Tickets www.stichtinggang.org/agenda of bij de Blitzbar op de Buitenplaats

G.A.N.G.

focus
FILMTHEATER ARNHEM

**Volledig programma festival:
www.stichtinggang.org/agenda**

Met dank aan: gemeente Arnhem, provincie Gelderland, Productiefonds Oost-Nederland, Mondriaanfonds, BNG Cultuurfonds, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland, Rabobank Stimuleringsfonds Arnhem, Kondor Wessels Projecten, SLAK.

Workshops

Teken je eigen fantasiebos

Anya Janssen 12 okt. 14-16 uur
Ticket € 10 incl. entree, drinken, materiaal en film 'De vos en het meisje'
Geschikt voor kinderen van 8 t/m 14 jaar.
Maximaal 15 deelnemers

Hoepelhutten en Wandelwigwams

Caroline Kortenhorst 16 okt. 11-13 uur
daarna lunch in de tent.
Ticket € 10 incl. entree, materiaal, drinken, lunch en film 'De Geheime Tuin'
Geschikt voor kinderen van 6 t/m 12 jaar.
Maximaal 30 deelnemers

Je eigen eikenbos aanleggen

Harro de Jong 16 okt. 15-17 uur
Ticket € 5 incl. entree, materiaal, drinken en film 'De Geheime Tuin'
Geschikt voor kinderen van 7 t/m 12 jaar.
Maximaal 30 deelnemers

Young walking trees

stille-expeditie in het bos.
Rob Sweere 19 okt. 10-14 uur
Ticket € 25 incl. entree, materiaal, film 'The Fantastic Mister Fox' en eten na afloop. Geschikt voor jeugd van 15 t/m 19 jaar.
Maximaal 20 deelnemers

Filmtheater Verboden Landschap

zaterdag 12 oktober, 16.30 uur
De Vos en het Meisje
Luc Jacquet, Frankrijk 2007, 92 min.
Mengvorm van dierendocumentaire en kinderfictie met sprookjeskarakter over de vriendschap tussen een meisje en een vos. Dankzij de vos ontdekt het meisje een geheime en verwilderde natuur, wat haar leven en haar kijk op de wereld compleet doet veranderen.

woensdag 16 oktober, 17.00 uur
De Geheime Tuin
Agnieszka Holland, USA 1993, 101 min.
Verfilming van het klassieke boek van Frances Hodgson Burnett over het Britse meisje Mary dat haar ouders verliest in India en bij haar oom in Engeland gaat wonen. Op zijn omvangrijke landgoed ontdekt ze een vergeten, magische tuin. En ook vriendschap en levenslust.

zaterdag 19 oktober, 17.00 uur
The Fantastic Mr. Fox
Wes Anderson, USA 2009, 87 min.
Fraaie stop-motion animatiefilm van regisseur Wes Anderson, die het jeugdboek van Roald Dahl, over een vossenfamilie en hun strijd met niets ontziende boeren, transformeerde tot een droogkomische ode aan de eigenzinnigheid. Ook zeer geschikt voor volwassenen.